

# Gelukkig leven, hoezo?

De zaligsprekingen



**Studies voor Connectgroepen en Stille tijd**

# INHOUDSOPGAVE

## *Connectgroep studies bij de Zaligsprekingen*

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>2</b>
<b>INLEIDING: DE ZALIGSPREKINGEN</b>	<b>3</b>
<b>DEEL 1   DE TROONREDE VAN JEZUS: EEN INLEIDING</b>	<b>6</b>
<b>DEEL 2   GELUKKIG ALS JE ARM VAN GEEST BENT?</b>	<b>9</b>
<b>DEEL 3   GELUKKIG ALS JE TREURT?</b>	<b>12</b>
<b>DEEL 4   GELUKKIG ALS JE ZACHTMOEDIG BENT?</b>	<b>15</b>
<b>DEEL 5   GELUKKIG ALS JE HONGER EN DORST HEBT?</b>	<b>18</b>
<b>DEEL 6   GELUKKIG ALS JE BARMHARTIG BENT?</b>	<b>21</b>
<b>DEEL 7   GELUKKIG ALS JE ZUIVER VAN HART BENT?</b>	<b>24</b>
<b>DEEL 8   GELUKKIG ALS JE VREDE STICHT?</b>	<b>27</b>
<b>DEEL 9   GELUKKIG ALS JE VERVOLGD WORDT?</b>	<b>30</b>

# INLEIDING: DE ZALIGSPREKINGEN

*Gelukkig leven, hoezo?*

## INLEIDING

---

Van september t/m november 2022 bestuderen we de Zaligsprekingen van Jezus in Mattheüs 5 in de prekenreeks 'Gelukkig leven, hoezo?'. De preken zijn terug te beluisteren en zien op ons YouTube kanaal: [youtube.com/c/clcleuwarden](https://www.youtube.com/c/clcleuwarden)

## DE ZALIGSPREKINGEN

---

Voorafgaand aan de zaligsprekingen lezen we over het begin van Jezus' verkondiging. Jezus begint aan zijn missie of bediening in Galilea. Galilea telde ongeveer 300.000 inwoners in 200 of meer dorpen en steden.

We krijgen een citaat uit Jesaja waarin het gaat over de aankondiging van Hizkia, een nieuwe en ideale heerser die zou komen. Het waren duistere tijden voor Israël, want het had veel te lijden onder de Assyrische onderdrukking. Maar met de komst van een nieuwe koning, gloort weer hoop en licht op.

*Jezus verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, **Galilea van de volken**, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Mattheus 4:13-17) HSV*

Mattheus citeert Jesaja vanuit de Septuaginta (de Griekse vertaling van het O.T.) en niet vanuit het Hebreeuws. Dat is opmerkelijk. Waar in de Hebreeuwse tekst wordt gesproken over 'het gebied van andere volken' (*gelil ha-gojim*), is dat in de Septuaginta geworden 'Galilea van de heidenen' (*Galilaia tôn ethnôn*).

Dit is natuurlijk een grote hint een naar de reikwijdte die Jezus' bediening krijgt: Jezus' missie reikt verder dan alleen Israël. God heeft alle volken op het oog, maar het begint in Galilea. Gods redding is vanuit de Joden naar ons allen toegekomen! Mattheüs beschrijft dan kort en bondig de aard van Jezus' missie op aarde: *En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (Mattheus 4:23) HSV*

Het Koninkrijk van de hemel is voor Mattheus de plek waar het er precies zo aan toegaat als God wil (6:10). Het is het gebied waar God als rechtvaardige en genadige Koning regeert. En dat Koninkrijk is nabijgekomen, binnen bereik, tastbaar en aanwezig onder ons door de prediking van het Evangelie. Het kan nu al gestalte krijgen, hoewel het nog niet volledig is doorgebroken.

Je zou wel kunnen zeggen: Gods Koninkrijk is daar aanwezig waar de wil van de Koning wordt gedaan. In de hemel op een volmaakte manier, hier op aarde soms in beginsel.

Er staan een paar accenten centraal in het onderwijs van Jezus over Gods Koninkrijk of het Koninkrijk der hemelen. Gods Koninkrijk is Gods domein waarin Gods wil in het middelpunt staat en op het punt is aan te breken; en als het aanbreekt, zal God alles rechtzetten wat krom is in een nieuwe wereld waarin iedereen zal erkennen dat Jezus Heer is.

Toen dit bericht zich verspreidde en Jezus vele zieken, door demonen bezetenen en verlamden genas, stroomden grote massa mensen naar Jezus toe die Hem volgden. Dit leidt ons tot de Bergrede en het onderwijs over de zaligsprekingen. Want nu is het van belang voor Jezus' volgelingen om te weten wat het inhoudt om als een koningskind te leven. Hoe ziet het leven eruit dat God voor ogen heeft?

Jezus gaat de berg op gesitueerd boven Tabgha dat boven Kapernaüm ligt. Op een heuvelrug ten noordwesten van de stad, met een schitterend uitzicht op het meer van Galilea. Dit is waarschijnlijk ook de 'eenzame plaats' waar Jezus zich regelmatig terugtrok om met de Vader te bidden. Hij begint zijn volgelingen en allen die Hem aangenomen hebben te beschrijven als 'zalig' of 'gelukkig'. Het zijn eigenlijk een soort 'gelukwensen' oftewel felicitaties!

Deze korte zegenspreuken of gelukwensen vormen de kern van de Bergrede. Het begrip 'gelukkig', 'zalig' of 'gezegend' (*makarioi*) is meer dan een tijdelijk of toevallig gevoel van geluk. Het is een toestand van welzijn in verbondenheid met God, passend bij mensen die Jezus hebben aanvaard als Messias en Koning van Israël. Je kunt echt geluk verwarren met plezier, veel geld hebben, het goed hebben, maar daar gaat het hier niet om. C.S. Lewis zei zelfs dit: "Ik bekeerde mij niet tot een godsdienst om mezelf gelukkig te maken. Een fles port maakt mij gelukkig. Als je een godsdienst wilt die het je echt aangenaam maakt dan raad ik je het christendom zeker niet aan."

De felicitaties die Jezus uitspreekt over Gods kinderen kennen een vaste structuur:

'Gelukkig' + een aanduiding voor wie het geldt: 'mensen die...'

'Want' + de reden waarom die mensen gelukkig geprezen zijn.

Bij sommige felicitaties of zegenspreuken verwacht je nog wel dat mensen gelukkig geprezen worden, zoals bij hen die nederig of zachtmoedig van hart zijn. Van andere mensen vraag je je af hoe dat mogelijk is, zoals bij hen die treuren of vervolgd worden. Het is eigenlijk ongepast om ze de hemel in te prijzen, gezien hun aardse situatie. De huidige realiteit staat ver af van het ideaal van Gods nieuwe wereld. Toch is Gods Koninkrijk reeds nabijgekomen en zien we uit naar een glorierijke toekomst.

Dit laat zien dat de zaligsprekingen meer zijn dan gewone spreuken. Het zijn beloften die iets zeggen over de toekomst van mensen. Een moeilijke aardse situatie wordt verbonden met een hemelse beloning. Hiermee geeft Jezus een ander perspectief op onze aardse situaties.

De mensen die Jezus feliciteert, worden uitgedaagd om anders te leren kijken naar deze wereld en hun omstandigheden. In Gods Koninkrijk gaat het anders dan we verwachten: het is de wereld op z'n kop!

Het is belangrijk om te beseffen dat je de zegenspreuken of gelukwensen in samenhang met elkaar moet lezen. Het gaat niet om verschillende groepen mensen, maar om een groep mensen die door deze korte bondige uitspraken gekarakteriseerd worden. Het gaat vooral om een innerlijke houding tegenover God en mensen.

# DE S.O.A.P. METHODE

---

We maken voor deze Connectgroepstudies gebruik van de S.O.A.P. methode. Het is een manier van ontdekkend Bijbel lezen, waarbij de Bijbel centraal staat en je samen je best doet die goed te lezen, begrijpen en toe te passen in je dagelijkse leven. Je kunt dit overigens ook erg goed gebruiken voor je persoonlijke tijd met God! In iedere studie zie je de volgende onderdelen terugkomen.

## **S – Schrift**

Maak tijd voor het lezen van de Bijbel. Lees de Bijbel regelmatig. En doe dat niet ‘hap-snap’, maar lees door Bijbelboeken. Tijdens deze serie zoomen we steeds in op een passage uit de Zaligsprekingen. Het is behulpzaam om aan het begin van de serie een keer de Bergrede, Mattheüs 5-7, helemaal door te lezen. Het gaat niet om de details, maar lees er rustig doorheen, zodat je een beeld krijgt van dit stuk onderwijs van Jezus. Ben je niet zo’n lezer? Via bijvoorbeeld de YouVersion Bijbelapp kun je de brief in meerdere vertalingen beluisteren. Ter voorbereiding op een Connectgroep-avond is helpend om eerst het Bijbelgedeelte te hebben gelezen en de preek over het Bijbelgedeelte te beluisteren.

## **O – Observatie**

Lees (met elkaar) goed wat er staat. Onderstreep, leg verbindingen, zoek kernwoorden, laat de Bijbel zeggen wat het wil zeggen. Om hierbij te helpen, vind je bij iedere studie het Bijbelgedeelte in de vertalingen van de NBV21 (links) en de Herziene Statenvertaling, afgekort met HSV (rechts).

Nadat je goed hebt gelezen, kun je eventueel gebruikmaken van studiebijbels, bijbelstudieboeken, commentaren, etc. om je te helpen te begrijpen wat er staat. Ook zonder die hulpmiddelen is het belangrijk om met elkaar te spreken over de betekenis, voordat je op verantwoorde manier de stap naar de toepassing kunt maken.

## **A – Applicatie**

Pas toe wat de Bijbel zegt. De kortste weg naar de toepassing zijn de vragen: wat zegt God en wat ga ik daarmee doen? In het materiaal vind je toepassingsvragen om je te helpen wat je leert in de dagelijkse praktijk van je leven toe te passen.

## **P – Prayer oftewel Bidden**

Bedankt God voor Zijn Woord en bid om de hulp van de Heilige Geest in en door jou heen om toe te passen wat je hebt gelezen en daar de andere leden van je Connectgroep bij te helpen.

# SAMENSTELLING STUDIES

---

Dit boekwerk met een inleiding op de brief en de studie-vragen zijn samengesteld door Nicolas van Amerom en Jelmer Woudstra.

# DEEL 1 | DE TROONREDE VAN JEZUS: EEN INLEIDING

*Mattheüs 5:1-12*

## HOOFDGEDACHTE

---

Mattheüs schreef zijn evangelie over Jezus' geboorte, leven, onderwijs, dood, opstanding en hemelvaart om in het bijzonder aan de Joden duidelijk te maken dat Jezus de Koning, de langverwachte Messias is. In Hem worden talloze beloftes uit het Eerste Testament vervuld en om dat te onderbouwen, verwijst Mattheüs veel vaker dan de andere evangelisten naar passages uit de Bijbel die de Joden lazen.

Aan het begin van zijn bediening klimt Jezus een berg op en verbluft de toehoorders met zijn onderwijs. We noemen dit de Bergrede. Onmiddellijk na zijn doop en verzoeking was Hij begonnen het goede nieuws aan te kondigen dat het koninkrijk van God, dat lang beloofd was in het oudtestamentische tijdperk, nu op de drempel stond. John Stott zegt: "Het beschrijft hoe het menselijk leven en de menselijke gemeenschap eruitzien wanneer ze onder de genadige heerschappij van God komen. En hoe zien ze eruit? Anders!"

Ja, Koning Jezus was langverwacht, maar Hij blijkt tegelijk onverwacht te zijn. Zijn onderwijs in de Zaligsprekingen zet alles op zijn kop. Waar de wereld vandaag de dag 'geluk' beschrijft met woorden als succes, rijkdom, overwinningen, een lang leven, enzovoorts, zegt Jezus dat de nederigen, armen, vredestichters, vervolgd en werkelijk gelukkig zijn. Een geluk en vreugde die niet meebewegen met de omstandigheden.

## IJSBREKER

---

We hebben allemaal een beeld van hoe echt geluk eruitziet. In onze wereld definiëren we geluk vaak met woorden als succes, rijkdom, een lang leven of overwinningen. Hoe zou jij geluk voor jezelf omschrijven in een paar zinnen?

## SCHRIFT

---

Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 5:1-12, in één keer door. Je vindt de tekst in twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat iedereen het in handen heeft en actief kan meelesen en meedoen met de observatie.

## OBSERVATIE

---

1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad.
2. Wat leer je over geluk uit de Bijbeltekst?
3. Wat betekent het dat dit de Troonrede van Jezus is aan het begin van zijn bediening?



# MATTHEÛS 5:1-12

---

\_\_\_\_\_ - Zet een streep onder wat volgens jou de kernwoorden in dit gedeelte zijn.

○ - Welke overeenkomst(en) zie je in alle Zaligsprekingen?

1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.

6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

9 Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.'

1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:

3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

9 Zalig zijn de vreedstichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. 12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.



# DEEL 2 | GELUKKIG ALS JE ARM VAN GEEST BENT?

*Mattheüs 5:3*

## HOOFDGEDACHTE

---

Jezus gebruikt hier het beeld van 'armoede' om iets te zeggen over Gods Koninkrijk. Hij feliciteert en prijst de mensen gelukkig die 'arm van geest' zijn, oftewel nederig van hart. De gedachte hierachter is dat het gaat om mensen die inzien dat ze met lege handen ('arm') voor God staan. Dat besef maakt ons klein en nederig.

De armen van geest beseffen dat ze Gods hulp nodig hebben en van hen is het Koninkrijk der hemelen. Van hen die zichzelf geestelijk failliet verklaren. Het is lastig om jezelf totaal hulpeloos en afhankelijk te weten als je alles hebt wat je hartje begeert en in te zien dat je eigenlijk geestelijk gezien bankroet bent. Is dat niet het probleem van de meeste mensen, waardoor ze God niet zoeken of ervaren in hun leven?

## IJSBREKER

---

We zullen nooit afhankelijk van iets of iemand worden als we denken dat we iets of iemand niet nodig hebben, zeker in onze relatie naar God toe: Eens of oneens? Leg uit waarom.

## SCHRIFT

---

Lees samen de hele Bijbelgedeelten van vandaag in één keer door. Je vindt de tekst in twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat iedereen het in handen heeft en actief kan meelesen en meedoen met de observatie.

## OBSERVATIE

---

1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad.
2. Wat is de verbinding tussen Mattheüs 5:3 en Openbaring 3:17-22 in jullie eigen woorden?
3. Waarom zou Jezus juist tegen deze gemeente zeggen: "Ik sta voor de deur en klopt aan."?
4. Wat belooft Jezus de gemeente als ze zich weer realiseren dat ze 'arm van geest' zijn en niet rijk?

## APPLICATIE

---

1. Ervaar je dat je elke dag Jezus nodig hebt in je leven? Hoe wel of niet?



# MATTHEÛS 5:3

---

\_\_\_\_\_ – Wat is het probleem van de gemeente in Laodicea?

===== – Welke oplossing draagt Jezus aan?

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18 Daarom raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. 19 Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. 20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

21 Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. 22 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

(Openbaring 3:17-22)

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.

19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mij stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

(Openbaring 3:17-22)

# DEEL 3 | GELUKKIG ALS JE TREURT?

*Mattheüs 5:4*

## HOOFDGEDACHTE

---

Jezus zegt dat het echte geluk ook is voor mensen die treuren. Je kunt over heel veel verschillende dingen treuren, of verdrietig zijn. Misschien kun je een aantal dingen benoemen. Maar het gaat hier niet zomaar over alles. Het verdriet waar het hier om gaat is verdriet over het feit dat onze wereld zo veraf staat van Gods wereld. Veel tranen zijn gevloeid om dit besef.

Het is een treuren om onze zonden en het aanwezige kwaad in en de gebrokenheid van deze wereld. Een treuren om de gebrokenheid in deze wereld, waarin vaak Gods wil niet wordt gedaan. Gelukkig mogen we weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons zal komen. Zoals de profeet Jesaja zei: “God zal de dood voor altijd verslinden, de Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken.” (Jesaja 25:8) HSV

## IJSBREKER

---

Met het juiste perspectief voor ogen en onze blik gericht op wie God is kan ons treuren veranderen in troosten. Eens of oneens? Leg uit waarom.

## SCHRIFT

---

Lees samen de hele Bijbelgedeelten van vandaag in één keer door. Je vindt de tekst in twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat iedereen het in handen heeft en actief kan meelesen en meedoen met de observatie.

## OBSERVATIE

---

1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad.
2. Hoe is Romeinen 7 een voorbeeld van het verdriet in Mattheüs 5:4?
3. De apostel Paulus rouwde over zijn eigen zonde toen hij aan de kerk in Rome schreef. Welke woorden en zinnen in deze passage benadrukken de strijd die Paulus ervoer?
4. Welke oplossing beschrijft Paulus voor zijn verdriet/rouw over zijn zonde?



# MATTHEÛS 5:4

---

\_\_\_\_\_ - Wat zijn de kernwoorden in Romeinen 7?

↔ - Welk(e) tegenstelling(en) zie je in de woorden in Romeinen 7?

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

21 Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. 22 Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, 23 maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij, in heel mijn doen en laten, een gevangene van de wet van de zonde. 24 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 25 God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde.

(Romeinen 7:21-25)

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

21 Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt.

22 Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.

23 Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is.

24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?

25 Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.

26 Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde.

(Romeinen 7:21-26)

# DEEL 4 | GELUKKIG ALS JE ZACHTMOEDIG BENT?

*Mattheüs 5:5*

## HOOFDGEDACHTE

---

In deze zegenspreuk of felicitatie zit een paradox: we zijn krachtig als we zachtmoedig zijn! Iemand die zachtmoedig is dringt zich niet naar voren ten koste van anderen. Zachtmoedig kan gezien worden als een zwakte of lafheid, terwijl het in feite kracht onder controle is. Het is ten diepste overgave aan God en Zijn leiding in je leven. Je geeft je niet over aan de grillen en grollen van je emoties, maar aan een leven bestuurd door de Heilige Geest.

Je bent niet verhard geraakt of verbitterd over het gegeven dat deze wereld niet is zoals die zou moeten zijn, maar je hebt een zacht en moedig karakter behouden. Het zou best kunnen dat Psalm 37:11 op de achtergrond van deze gelukwens meespeelt: *Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.* (HSV)

Als je in die tijd land had, gaf je dat macht en invloed. Zonder land had je geen invloed noch een plek om te verblijven. De mensen die Jezus zachtmoedig noemt zijn machteloos, een andere vertaal optie voor het Griekse woord 'praeis'. Dit kan verklaren waarom Jezus juist aan deze mensen belooft dat zij de aarde of het land zullen bezitten. Met andere woorden: mensen die zich nu machteloos voelen, zullen in Gods nieuwe wereld het land krijgen en daarmee weer een plek en invloed.

## IJSBREKER

---

Zachtmoedigheid is de verblijfplaats van Gods voorziening in je leven. Eens of oneens? Leg uit waarom.

## SCHRIFT

---

Lees samen de hele Bijbelgedeelten van vandaag in één keer door. Je vindt de tekst in twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat iedereen het in handen heeft en actief kan meelesen en meedoen met de observatie.

## OBSERVATIE

---

1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad.
2. Wat is de betekenis van het woord 'zachtmoedig'?
3. Wat is er verrassend aan de zaligspreking 'Gelukkig de zachtmoedigen'?
4. Wat is in jouw eigen woorden de belofte voor mensen die zachtmoedig zijn?





# MATTHEÛS 5:5

---

In de NBV21 vertaling van Psalm lezen we: erger je niet (3x)... wees niet jaloers... wind je niet op... laat je woede varen... Beschrijf in eigen woorden waar we ons niet aan moeten ergeren en over opwinden.

\_\_\_\_\_ - Onderstreep de werkwoorden die zeggen wat we *we!* moeten doen. Wat is het gevolg als we dat allemaal *we!* doen?

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.

- 1 Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen,
- 2 zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen.
- 3 Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
- 4 Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.
- 5 Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:
- 6 het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.
- 7 Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
- 8 Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil.
- 9 Slechte mensen worden verdelgd, wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.
- 10 Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.
- 11 Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede.

(Psalm 37:1-11)

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

- 1 Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph benijd niet wie onrecht doen.
- 2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
- 3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; beth bewoon de aarde en voed u met trouw.
- 4 Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
- 5 Wentel uw weg op de HEERE gimel en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.
- 6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.
- 7 Zwijg voor de HEERE daleth en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
- 8 Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; he ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.
- 9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.
- 10 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; waw u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
- 11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.

(Psalm 37:1-11)

# DEEL 5 | GELUKKIG ALS JE HONGER EN DORST HEBT?

*Mattheüs 5:6*

## HOOFDGEDACHTE

---

Deze vierde felicitatie is de conclusie van de eerste vier zegenspreuken. Jezus prijst de mensen gelukkig bij wie het verlangen dat God ingrijpt nog steeds aanwezig is, hoewel dat in de wereld om hen heen nog niet altijd merkbaar is of zichtbaar. Mensen die zich in blijven zetten voor Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid en niet voor de wereld en haar ambities, die zullen beloond worden.

Gods gerechtigheid komen we meerdere malen tegen in de Bergrede. Gerechtigheid is het kenmerk van het Messiaanse rijk: *Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.* (Jesaja 11:5) HSV

We vullen ons leven met allerlei dingen en spullen en zoeken ernaar om daardoor verzadigd te worden. Echte verzadiging kan alleen in God zelf ervaren worden, door naar Hem te verlangen. Prediker zei: *Wie het geld liefheeft, wordt van veel geld nooit verzadigd, en wie de overvloed liefheeft, niet van inkomsten.* Ook dat is vluchtig (of ijdel). (Prediker 5:9) HSV

En C.S. Lewis: "Als we met een verlangen zitten dat niets of niemand in deze wereld kan bevredigen, dan is de meest waarschijnlijke verklaring dat we voor een andere wereld gemaakt zijn."

## IJSBREKER

---

I can't get no satisfaction... Herken je dat? Ons hart vindt pas rust, totdat het rust vindt in God. Eens of oneens? Leg uit waarom.

## SCHRIFT

---

Lees samen de hele Bijbelgedeelten van vandaag in één keer door. Je vindt de tekst in twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat iedereen het in handen heeft en actief kan meelesen en meedoen met de observatie.

## OBSERVATIE

---

1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad.
2. Wat betekent het dat je 'honger en dorst' naar gerechtigheid?
3. Waarom kan ongerechtigheid niet leiden tot het vervullen van je honger en dorst?
4. Welk inzicht wil Paulus heel graag voor zijn volksgenoten?



# MATTHEÛS 5:6

---

○ – omcirkel de woorden ‘gerechtigheid’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘rechtvaardig’ in Mattheüs 5 en Romeinen 9-10. Wat leer je hier over de betekenis van deze woorden?

Gelukkig wie honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

30 Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Volken die niet op rechtvaardigheid uit waren, hebben haar toch verkregen: ze zijn rechtvaardig verklaard op grond van geloof. 31 Maar Israël, dat naar rechtvaardigheid streefde door de wet te volgen, heeft dat niet bereikt. 32 Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing, en niet van geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld 33 waarover geschreven staat: ‘In Sion leg Ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

1 Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. 2 Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht. 3 Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden, en erkennen ze die van God niet. 4 De wet evenwel vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.

(Romeinen 9:30-10:4)

Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is.

31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen.

32 Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, 33 zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

1 Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.

2 Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht.

3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.

4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

(Romeinen 9:30-10:4)

# DEEL 6 | GELUKKIG ALS JE BARMHARTIG BENT?

*Mattheüs 5:7*

## HOOFDGEDACHTE

---

De volgende vier felicitaties horen op een bepaalde manier ook bij elkaar. Het gevolg van Gods Koninkrijk centraal stellen in je leven is dat je van binnenuit gaat veranderen. Je wordt barmhartig, zuiver van hart en een vreedstichter. In de achtste felicitatie gaat het erom wat je kunt verwachten als je Gods Koninkrijk en gerechtigheid centraal stelt in je leven. Het zal niet door iedereen op prijs gesteld worden en het lokt onherroepelijk weerstand en vervolging op.

We zijn gelukkig als we in staat zijn barmhartigheid te tonen en medelijden in onze omgeving. Later in de Bergrede noemt Jezus een aantal vormen waarin barmhartigheid getoond kan worden. Het kan gaan om een genadige reactie op geweld of vijandschap (5:38-42,43-48), om geld geven aan de armen (6:2-4) of om het vergeven van anderen (6:12,14-15).

Barmhartig zijn ben je, ook al verdient de ander dat niet. Je betaalt iemand niet met gelijke munt terug. Je geeft dus iemand iets wat hij of zij niet verdient: genade. Je houdt niet vast aan wrok en woede, maar laat de ander los. We zien weinig barmhartigheid in onze wereld. Mensen verwijten elkaar van alles en bouwen muren om zich heen. We zijn rechters geworden over de zonden of fouten van anderen en advocaten als het gaat om onze eigen tekortkomingen.

De belofte die Jezus aan deze eigenschap verbindt, is dat deze mensen ook barmhartigheid zullen ervaren als God zijn oordeel over de wereld zal uitspreken. Dit brengt opnieuw het kwaad dat ons is aangedaan in een ander perspectief: Zij die barmhartig zijn mogen een barmhartig oordeel tegemoetzien.

*Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel. (Jakobus 2:12-13) NBV*

## IJSBREKER

---

“Christen zijn betekent het onvergeeflijke te vergeven, omdat God het onvergeeflijke in jou heeft vergeven.” (C.S. Lewis) Eens of oneens? Leg uit waarom.

## SCHRIFT

---

Lees samen de hele Bijbelgedeelten van vandaag in één keer door. Je vindt de tekst in twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat iedereen het in handen heeft en actief kan meelesen en meedoen met de observatie.

## OBSERVATIE

---

1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad.
2. Als Petrus 7 keer vergeving voorstelt, zegt Jezus '7 x 70'. Wat zou Hij daarmee willen zeggen?
3. Hoe zouden jullie met z'n allen barmhartigheid in jullie eigen woorden omschrijven?
4. Wat is de koning bereid om te verliezen in de gelijkenis?
5. Hoe bevestigt de gelijkenis wat Jezus zegt in de Zaligspreking van vandaag?

## APPLICATIE

---

1. Bedenk hoe barmhartig God voor jou is geweest. Deel met elkaar waar je aan denkt.
2. In hoeverre herken jij jezelf in de 1<sup>e</sup> en/of 2<sup>e</sup> slaaf?
3. Hoe kun jij meer barmhartigheid laten zien in je relaties?
4. Vind je het ook moeilijk om jezelf te vergeven? Als je denkt dat je Gods vergeving moet verdienen, zal je ook van anderen eisen dat ze het van jou moeten verdienen.

## PRAYER

---

Gebod: Heer Jezus, dank U voor Uw ongelooflijk grote barmhartigheid. U werd voor ons aan het kruis geslagen en sprak vergeving uit, dat leidde tot onze verzoening met God de Vader. Help ons om Uw vergeving door te geven, ook al verdiend iemand het niet of voelt het niet eerlijk. Ook met ons bent U geduldig en lankmoedig geweest. Geef ons Uw kracht om in het proces van vergeving te gaan staan, zonder zonde of kwaad te bagatelliseren of weg te moffelen. Amen.

## AANTEKENINGEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# MATTHEÛS 5:7

---

\_\_\_\_\_ - Wat zijn kernwoorden in Mattheüs 18?

↑ - Wat leren we hier over God?

? - wat vind je lastig te volgen of waar heb je een vraag over? Bespreek de verschillende vragen met elkaar om samen naar begrip te zoeken.

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

21 Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou?” *(in dit vers is medelijden 2 keer de vertaling van hetzelfde woord voor barmhartigheid als in de Zaligspreking)* 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

(Mattheüs 18:21-35) NBV21

(i.v.m. de lengte van de tekst staat Mattheüs 18:21-35 alleen in de vertaling van de NBV21 op dit werkblad)

# DEEL 7 | GELUKKIG ALS JE ZUIVER VAN HART BENT?

*Mattheüs 5:8*

## HOOFDGEDACHTTE

---

Ons hart is in het Joodse denken het centrum van je verlangens en gedachten. Velen van ons kennen de boetepsalm van koning David, waarin hij zegt: *'Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.'* (Psalm 51:12) HSV

Het gaat erom dat je streeft naar zuivere verlangens, zoals je intenties, overtuigingen en motivaties, bij alles wat je doet. Het betekent dus niet dat je al zonder zonde bent, maar mensen die zuiver van hart zijn proberen niet God en de wereld tegelijk te dienen. Hun hart is onverdeeld gericht op God!

De belofte die Jezus hieraan verbindt, is groots. Mensen die zuiver van hart zijn, zullen God zien! De apostel Johannes zegt in lijn hiermee ook dat *als Jezus geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.* (1 Johannes 3:2-3) HSV

Dit betekent dat we opgeroepen worden om ons hart te onderzoeken, een van de kerntaken van een discipel van Jezus. Ons hart kan ons namelijk misleiden en bedriegen.

## IJSBREKER

---

Zuiverheid van hart is het willen van één ding! (S. Kierkegaard) Eens of oneens? Leg uit waarom.

## SCHRIFT

---

Lees samen de hele Bijbelgedeelten van vandaag in één keer door. Je vindt de tekst in twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat iedereen het in handen heeft en actief kan meelesen en meedoen met de observatie.

## OBSERVATIE

---

1. Volg de observatie- en verklaringsopdracht op het werkblad.
2. Wat betekent de belofte 'zij zullen God zien'?
3. Jullie hebben de woorden/uitdrukkingen onderstreept die 'zuiverheid van hart' beschrijven. Bespreek met elkaar hoe dat eruit ziet in het dagelijkse leven.
4. Wat is het verband tussen 'alles is van God' en het leven met reine handen en een zuiver hart?
5. Hoe omschrijven jullie in eigen woorden de belofte in Psalm 24, de uitkomst van zuiver leven?





# MATTHEÛS 5:8

---

\_\_\_\_\_ – Onderstreep de woorden of uitdrukkingen die beschrijven hoe zuiverheid van hart eruit ziet.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

1 Van David, een psalm.

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,  
de wereld en wie haar bewonen,

2 Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,  
op de stromen heeft Hij haar verankerd.

3 Wie mag de berg van de HEER bestijgen,  
wie mag staan op zijn heilige plaats?

4 Wie reine handen heeft en een zuiver hart,  
zich niet inlaat met leugens  
en niet bedrieglijk zweert.

5 Zegen zal hij ontvangen van de HEER  
en recht verkrijgen van God, zijn redder.

6 Dat valt hun ten deel die U zoeken,  
die zich tot U wenden – het volk van Jakob. *Sela*

(Psalm 24:1-6)

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

1 Een psalm van David.

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,  
de wereld en wie er wonen.

2 Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën  
en haar vastgezet op de rivieren.

3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?  
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

4 Wie rein is van handen en zuiver van hart,  
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

5 Hij zal zegen ontvangen van de HEERE  
en gerechtigheid van de God van zijn heil.

6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,  
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. *Sela*

(Psalm 24:1-6)

# DEEL 8 | GELUKKIG ALS JE VREDE STICHT?

*Mattheüs 5:9*

## HOOFDGEDACHTTE

---

Als we om ons heen kijken, zien we allemaal situaties waarin de vrede ver te zoeken is. Jezus feliciteert de mensen die niet gericht zijn op het halen van hun eigen gelijk ten koste van alles en iedereen, maar die vrede willen stichten en herstelde relaties op het oog hebben. Oftewel: bruggenbouwers gezocht. Dit is wederom een houding die past bij het dienen van de God die op vrede gericht is. Vredestichters bevorderen Gods Messiaans vrede op aarde.

De belofte hierbij is dat zij 'kinderen van God genoemd worden'. En als God zegt dat je iets bent, dan ben je dat! Jakobus beschrijft de uitwerking en zegen van een vredestichter in relaties tot Gods wijsheid als volgt: *'Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. (3:17-18) HSV*

Vreedzaam zijn is de tegenpool van eigenbelang die verdeeldheid voortbrengt. De vrucht die voortkomt uit het vrede stichten zal God zegenen. Het is tevens een bevestiging en kernmerk van de ware of geestelijke gelovige. Vrede staat tegenover de chaos van de duivelse verdeeldheid en partijschappen in de Christelijke gemeenschap. Maar iemand die barmhartig is, zuiver van hart en de vrede najaagt, zoekt de eer en wijsheid van God, waardoor saamhorigheid wordt gecultiveerd.

Nicolas gaf een mooi stappenplan voor Gods V.R.E.D.E. plan in actie:

- Verzoen je met je tegenstander zonder uitstel
- Richt je energie op het probleem en niet op de persoon
- Erger je niet maar probeer je te beheersen
- Doe er alles aan voor zover het van jou afhangt
- Ervaar dat vrede verschillen toelaat in harmonie

Moeder Theresa zei: "Als we geen vrede hebben, dan komt dat omdat we vergeten zijn dat we elkaar toebehoren."

## IJSBREKER

---

"We lijken het meest op God wanneer we de heelheid en harmonie blijven zoeken in onze menselijke relaties en in een wereld waar men naar vrede snakt." Hoe doe jij dit? Wat is er wel/niet veranderd na het horen van de preek en aan het eind van het gesprek vandaag?

## SCHRIFT

---

Lees samen de hele Bijbelgedeelten van vandaag in één keer door. Je vindt de tekst in twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat iedereen het in handen heeft en actief kan meelesen en meedoen met de observatie.



# MATTHEÛS 5:9

---

↔ - Welke houdingen en gevolgen van die houdingen zet Jakobus tegenover elkaar?

Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

13 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 14 Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. 15 Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. 16 Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17 De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18 Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

(Jakobus 3:13-18)

Zalig zijn de vreedstichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

13 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.  
14 Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.  
15 Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels.  
16 Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.  
17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.  
18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

(Jakobus 3:13-18)

# DEEL 9 | GELUKKIG ALS JE VERVOLGD WORDT?

*Mattheüs 5:10-12*

## HOOFDGEDACHTE

---

We zijn nu aangekomen bij de laatste felicitatie van Jezus in de achtste spreuk, (de afsluiting van de tweede groep van vier zaligsprekingen) waarin Jezus mensen prijst die om de gerechtigheid vervolgd worden. Het kan om meerdere soorten vervolging gaan, niet alleen fysieke vervolging. Denk bijvoorbeeld aan verbale vervolging, zoals schelden, lasteren, et cetera.

Opvallend is dat het woord 'gerechtigheid' opnieuw genoemd wordt, net als in de afsluiting van de eerste groep van vier zaligsprekingen of gelukwensen. Hiermee laat Mattheüs zien dat de eerste vier felicitaties ook bij de laatste vier en in deze samenkomen. Niet iedereen zit namelijk te wachten op barmhartige en vreedstichtende mensen. Het maakt ook niet iedereen wat uit of je dingen doet vanuit een rein hart. Om die reden kun je met vervolging te maken krijgen.

Voor hen die standhouden en Gods wil blijven zoeken en doen is Gods Koninkrijk bestemd. Als je Gods Koninkrijk centraal stelt en gaat doen wat God wil, zoals Jezus in de Bergrede beschrijft, dan moet je rekening houden met weerstand en vervolging. Dit is echter geen reden om bang of pessimistisch en passief te worden, maar om juist vol passie en vreugde ervoor te gaan. Want Gods Koninkrijk is wat we zullen erven! We halen vreugde uit God en zijn beloften voor de toekomst.

Weerstand of vervolging kan een teken zijn dat we op de juiste weg zitten en conform Gods plan en wil leven. Vandaar dat de verzen 11 en 12 een omslagpunt vormen en in de tweede persoon staan in plaats van in de derde persoon: 'Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden en vervolgen...'

Laten we kijken naar hoe Paulus zijn persoonlijk lijden omzet in winst, zijn verlies in overwinning: *'Het liefst roem ik dus mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Ter wille van Christus wil ik graag zwak zijn, beledigd worden, in nood verkeren, vervolgd worden en in benarde situaties zitten. Want juist als ik zwak ben, dan ben ik sterk.'* (2 Korintiërs 12:10) GN

## IJSBREKER

---

De Deens filosoof Kierkegaard zei: "In onze tijden bestaat vervolging niet meer: men heeft het christendom zo karakterloos gemaakt dat er niets meer te vervolgen valt." Herken jij dit? Licht toe.

## SCHRIFT

---

Lees samen de hele Bijbelgedeelten van vandaag in één keer door. Je vindt de tekst in twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat iedereen het in handen heeft en actief kan meelesen en meedoen met de observatie.



# MATTHEÛS 5:10-12

---

\_\_\_\_\_ - Welke vormen van vervolging noemt Jezus en beschrijf deze in jullie eigen woorden.

○ - Welk woord kenmerkt de reactie van de apostelen op de vervolging? Waar kwam deze reactie vandaan?

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

38 'Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, 39 maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.' De leden van het Sanhedrin stemden met hem in 40 en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij.

41 De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. 42 Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de messias is.

(Handelingen 5:38-42)

10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.

12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

38 En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, 39 maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.

40 En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan.

41 Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden.

42 En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.

(Handelingen 5:38-42)



